

Historische Brief

Gegroet Kleio,

Hier spreekt de 32e president van de Verenigde Staten, Franklin Delano Roosevelt. Ik schrijf u omdat uw nieuwe jaar, 2020, een aantal verdachte parallellen trekt met mijn ambtstermijn. Toen ik op 4 maart 1933 werd beëdigd als president leed mijn glorieuze land onder een diepe economische crisis. Na de beurskrach van 1929 trokken veel banken hun verstrekte leningen in waardoor bedrijven failliet gingen. Hierdoor heerste er een gigantische werkloosheid die een gigantische inzet van de overheid vergde, om zo deze lijdzame economie te kunnen genezen. Jullie wereld lijdt ook aan een crisis. Echter is deze niet economisch van aard, maar ecologisch. De opwarming van de Aarde zorgt voor extreme veranderingen van jullie klimaat. Stijgende droogte in de zomers steken Californië ieder jaar opnieuw in brand. Ook mijn geboorteplaats New York loopt risico voor overstromingen, net zoals jullie Nederland waar mijn voorvaderen vandaan kwamen. Ook hier is het nodig voor de overheid om ingrijpend te handelen zodat deze crisis ook genezen kan worden. Tijd voor een (Green) New Deal?

Ook lijken internationale spanningen wederom op te lopen. Als president heb ik mijn land door het grootste conflict in de geschiedenis van de mensheid geleid. Ik heb er mijn volledige presidentschap voor gestreden om mijn geliefde land zo lang mogelijk uit deze oorlog te houden om Amerikaanse levens te sparen. Na 7 december 1941, a date that will live in infamy, werd dit echter onhoudbaar en stortten de Verenigde Staten zich ook in de oorlog om Europa en Azië bevrijden

wel op eenzelfde manier te gaan als de afgelopen tijd. Maar voor je het weet zijn er al flink wat jaren voorbij! Als je terugkijkt naar waar je was zie je dat er toch vrij veel is veranderd. Aan gezien Neptunus de komende jaren dalende is zullen er zonder dat je dat merkt veel onderdelen van je leven langzaam gaan veranderen. Dat is maar goed ook, want dan kan je ook langzaam wennen. Vrees dus niet als het lijkt alsof het leven niet doorgaat, Steenbok! Het universum werkt bij jou gewoon wat onopvallender.

Pas op voor: telefoonmasten, kaki-fruit en eenwielers.



Ook deze KIF werd weer geschreven, geprint en in elkaar geniet door uw immer trouwe KIF-redactie, bestaande uit Daan Krol, Anne Schenkels, Jeroen van Osnabrugge, Stijn van Duijn, Martijn Bes, Annelore van Gool en Lex van de Ven.

Hoofdredactie: Anne Schenkels

Eindredactie: Annelore van Gool en Jeroen van Osnabrugge

Omslag & illustraties: Anne Schenkels

Opmaak: Stijn van Duijn

Zoals altijd zijn wij op de redactie natuurlijk enorm benieuwd naar de hersenspinsels en schrijftalenten van onze lezers. Stuur uw stukje of idee dus vooral naar kif@kleio-amsterdam.nl, en wie weet siert uw werk de kekke kleine pagina's van de volgende KIF!

Welkom terug lieve Kleioten, De winter is geen gemakkelijke periode, dat merken we allen. De winterdip en mogelijke andere dipjes zijn volop aanwezig en de tranen staat ieder nader dan het lachen. Alle leuke dingen aan de winter liggen alweer in ons verleden en het lijkt er zelfs niet op dat we nog een wit besneeuwde dag gaan zien in de nadere toekomst. Een perfect moment dus om de KIF uit te brengen, om op jullie treurige smoeltjes weer een glimlach te toveren. Onze onder-tussen bekende redactie heeft weer wat moois voor jullie neergezet de afgelopen paar maanden.

Deze KIF is gewijd aan het nieuwe jaar. Je wordt in deze uitgave driemaal ondergedompeld in mooie beschrijvingen, tips en gedichten over de dip, in welke vorm dan ook. Verder vertelt een van onze redacteuren zijn geheim voor het ontwijken van de goede voornemens, die jullie wellicht wel kunnen gebruiken. Wil je weten wat er voor jou in de sterren ligt het komend decennium? Ook jouw sterrenbeeld wordt weer uitvoerig uitgeplozen in de horoscoop van deze editie.

Vind je dit nou allemaal te simpel vermaak, wil je wat intellectueler leesvoer? De KIF heeft dan uiteraard weer een kritische noot te bieden, want waarom heeft Kleio in godsnaam zoveel speciale borrels? Zou het hebben van een mannelijke voorzitter dit vraagstuk kunnen oplossen? Wij zoeken het uit!

Dus pak je alcoholvrije pils erbij (Dry January is nog niet over jongs!) en geniet met volle teugen van deze KIF. Wellicht biedt het je nieuwe inzichten.

Uw immer nederige hoofdredacteur,
Anne

historici in spe dan ook niet te zien, en de opkomst valt laag uit. Het bestuur zit met haar handen in het haar. Kleio is namelijk helemaal niet zo hip en dat verklaart misschien dan ook wel de leden-dip. Maar wat doen die eerstejaars wel niet de hele dag op hun mobiel? Wellicht moet de PR-strategie van Kleio aangepast worden. Misschien is het Instagram-account een goede methode. Iedereen kent het fenomeen ondertussen wel en zelfs de oude garde van Kleio weet hoe ze met de hippe foto-app moeten omgaan. Deze vertrouwdheid komt wellicht van de nauwe banden met het stoffige en vergrijsde Facebook. Is dit echter niet een teken dat bij Instagram ook het einde in zicht is? Zit er over een jaar nog wel een ziel op Instagram?

Youtube dan. De spits is al afgebeten met de zeer succesvolle Kleio-vlogs (wordt dit nog gedaan?) en misschien is Youtube wel hét platform om Kleio weer hot and happening te maken. Zie het voor je: Korte Kunstreis-aftermovie, Grote Kunstreis-aftermovie, Filmreis-aftermovie, Grote Reis-aftermovie! Oké misschien toch niet.

Tiktok(?). Hier doet de generatiekloof echt zijn intrede, aanzien de schrijver van dit stuk niet eens precies weet wat je met deze app kunt doen. Memes maken? Dansen? Is dit een app die echt gebruikt wordt?

Misschien kunnen we het gehele social media-gebruik van Kleio aan banden leggen en teruggaan naar de basics. Papieren folders, elke week een KIF met alle nieuwe roddels en informatie over Kleio, uitgedeeld door je werkgroepdocenten. Misschien is face-to-face de enige manier om de nieuwe Kleioten te bereiken, tot hen door te dringen. Een blik in de ogen wanneer je de folder met alle Kleio-activiteiten in de handen drukt; een fysieke nieuwsbrief in de

Leeuw (23 juli - 22 augustus)

Zeg, Leeuw. Wordt het niet eens tijd voor een partner? De 'eenzame wolf' tijd moet je in het vorige decennium achterlaten. Nu is de tijd om voor de laatste keer echt op jacht te gaan, om daarna samen als koningspaar over de wildernis te regeren. Maar kies verstandig! Deze partner moet alles samen met jou kunnen doorstaan! Een echt power couple is het enige wat voor jou kan werken. Misschien moet je maar eens gaan kijken wat de andere Leeuwen jou kunnen bieden. Pas op voor: Steenbokken, kaki-fruit en de Spaanse inquisitie.

Maagd (23 augustus - 22 september)

Een schatje hier, een schatje daar. Voor Maagd is het nooit klaar. Hoe je aan jouw naam komt is voor mij een groot mysterie. Jij geniet van het leven en de mensen die het biedt. En daar is helemaal niks mis mee! Als jij het voor het kiezen zou hebben zou het voor altijd doorgaan. Maar helaas, jij bepaalt dat niet. Aan de lange rij van scharrels komt dit decennium langzaam een eind. Maar dit doet het universum niet voor niets! Je kiest toch ook niet voor de allereerste studie of baan die je tegenkomt? Je gaat eerst even overal rondkijken. Maar later dit decennium ben je wel uitgekeken en weet je het zeker. Je hebt de juiste gevonden en je wil niemand anders. Maar let op! Voor deze persoon moet je wel alles uit de kast trekken. Dit wordt niet zoals je normale avontuurtjes, maar een echte opgave!

Pas op voor: soa's, voetballers en kaki-fruit

Weegschaal (23 september - 22 oktober)

Weegschaal, voor jou is het komende decennium in één woord samen te vatten: nieuw! Alles gaat de komende jaren vernieuwd worden en je wordt talloze nieuwe ervaringen

rijker. In de toekomst ga je dingen meemaken waarvan je nog nooit eerder gedroomd hebt. Maar dit betekent niet dat het oude vertrouwde van het vorige decennium weg moet. In tegendeel! Houd vast aan alles wat je al kent, zodat al het nieuwe niet zo eng lijkt. Voeg het oude en nieuwe bij elkaar en je zal ervan verstedeld staan hoe goed ze samengaan.

Pas op voor: Engelsen, kaki-fruit en windhonden.

Schorpioen (23 oktober - 22 november)

De jaren '20 worden hét decennium van de eeuw voor Schorpioenen. Je floreert in warme temperaturen en houdt niet zo van regen. Daarnaast lijkt het klimaat zich meer en meer aan jouw wensen aan te passen! Aan de stand van de ringen van Saturnus kunnen we aflezen dat over een paar jaar de af-rits-driekwartbroek opnieuw helemaal in wordt, dus hou je huidige collectie goed vast!

Pas op voor: kaki-fruit, klittenband en paraplu's.

Boogschutter (23 november - 21 december)

Laten we eerlijk zijn Boogschutters, de Jaren '10 waren in financieel opzicht nou niet echt geweldig. Je zit diep in de schulden, hebt nooit de loterij gewonnen en je hebt langer dan je lief is voor minimumloon gewerkt. De drie-dubbele-maanwending van Jupiter duidt echter op verandering. Dus leen nog wat bij en zet álles in bij roulette op het getal gelijk aan je studiepunten!

Pas op voor: Tikkies, deurwaarders en kaki-fruit.

Steenbok (22 december - 20 januari)

Het nieuwe decennium wordt voor jou op het eerste gezicht niet heel anders, Steenbok. Alles lijkt

van het totalitarisme. Mijn Republikeinse opvolger in 2020 lijkt echter minder voorzichtig te zijn om oorlog te voorkomen. Na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani lijkt hij de Verenigde Staten wederom op oorlogspad te sturen. Alle hoop is echter niet verloren. 2020 is namelijk een verkiezingsjaar. Dus laten we hopen dat de verkiezingskaart dit jaar weer blauw kleurt.

Jullie hebben allemaal geleerd dat de geschiedenis zichzelf niet herhaald, toch lijkt mijn tijd verdacht veel op die van jullie. Zo zit Nederland op het moment in een heuse drooglegging. #dryjanuary heeft Nederland in zijn greep. Gelukkig is jullie drooglegging op het eind van deze maand gewoon klaar. De drooglegging van mijn tijd heeft meer dan een decennium geduurd. Als eerste democratische president na een trio van republikeinen heb ik de drooglegging afgeschaft en bier weer legaal gemaakt. Voor jullie is het nog iets langer dan een weekje wachten. En dan kan er eindelijk gedronken worden. Hierbij eindigt mijn brief, I think this would be a good time for a beer.

Franklin D. Roosevelt
32e president van de Verenigde Staten van Amerika

Generatiekloof

Dit jaar is Kleio op een interessant fenomeen gestuit, altijd al aanwezig, maar nooit eerder zo groot: de generatiekloof. Terwijl de oude generatie Kleioten enthousiast alles op facebook zette, is dit voor de nieuwe stroming een onbekend medium. 'Facebook? Dat gebruikt alleen mijn oma' klinkt het vaak, maar dit zorgt natuurlijk voor een groot probleem. Evenementen krijgen de nieuwe

woord-van-het-jaar-verkiezingen is duurzaamheid een minstens even belangrijk criterium. Hiervoor zijn een aantal keurmerken in het leven geroepen, vermeld op het etiket, omdat producenten weten dat we geen tijd hebben om al dat onderzoek zelf te doen maar dat we wel bewust willen kiezen (ik-kies-bewust, ook al zo'n verloren keurmerk). Het probleem is echter dat keurmerken vaak niet overlappen en het er ieder jaar meer worden. Een soort door de bomen het geredde bos niet meer zien. Kies je voor je broodnodige chocopasta voor het UTZ-certificaat, waarmee je de minimumstandaarden voor de gehele productieketen van een product verbetert, of kies je Fair-Trade, waarmee je kleine boeren een betere prijs geeft?



Je hart zegt gewoon Nutella, maar dat is dan weer te rijk aan palmolie, waar hele stukken oerwoud in Papoea-Nieuw-Guinea voor worden afgebrand zodat er meer verbouwd kan worden. Ja, de prioriteitenlijst wordt alsmaar ingewikkelder en dan hebben we het nog niet eens over vlees.

Want daar zijn nu toch echt de meeste dilemma's over; vlees. Eigenlijk is het allemaal heel simpel. Vlees is fout. Toch is het voor vele Nederlanders (zoals deze redacteur) die zijn opgegroeid in het AGV-tijdperk moeilijk om vlees volledig uit het dieet te verwijderen. Voor al deze flexitariërs, een afzichtelijk woord als je het mij vraagt, zijn er gelukkig nog

dat jij deze opgave aankan. Zet je er doorheen en je zal er tien keer zo sterk uit komen!

Pas op voor: handdoeken, kaki-fruit en van die brillen met nepglazen die mensen alleen dragen als 'fashion statement'.

Stier (21 april - 21 mei)

Jij hebt alles van de afgelopen tien jaar aan jezelf te danken, of niet Stier? Daarmee bedoel ik zowel de voorspoed als de tegenspoed. Steeds kwam het weer op jou aan om er wat van te maken en kreeg je daarvoor ofwel je straf of je beloning. Nu wordt dat anders. Een nieuw decennium is aangebroken waar jij de controle over enigszins verliest. Het universum neemt de touwtjes in de handen en bepaalt wat er op jouw pad komt, of je dat nou wilt of niet! Maar geen zorgen Stier, want het universum is genadig en let goed op! Als je de juiste dingen blijft doen zal het universum je hiervoor belonen en hoef je dat zelf niet meer te doen.

Pas op voor: kaki-fruit, UvA printers en gele markeerstiften.



Tweelingen (22 mei - 20 juni)

Jij hebt het wel voor mekaar gekregen Tweelingen! De afgelopen tijd kreeg je meer verantwoordelijkheid, maar daarmee ook meer respect. Je hebt hard gewerkt om te komen waar je nu bent, en geniet nu van de beloning die daarbij is gekomen. Maar laat het niet

naar je kop stijgen! Als Tweelingen ben je nooit alleen, en moet je dus ook de spotlight met anderen delen. De komende tien jaar wordt het misschien vaker de beurt voor iemand anders en daar moet je je vrede mee sluiten. Iemand die jou achterna gaat is immers geen bedreiging, maar een eer! Pas op voor: kaki-fruit, het bestuur en gaskachels.

Kreeft (21 juni - 22 juli)

Jij gaat de komende tien jaar de tijd van je leven maken, Kreeft! Het draait in de toekomst allemaal om jou, jou en nog eens jou. Grijp elke kans om hogerop te komen met beide handen vast, ook al ben je nog met de vorige bezig. De toekomst is voor jou meer, groter en beter. Waar de drie-dubbele maanwending van Jupiter geluk bij de Boogschutter voorspelt, kan jij ook zeker gebruik maken van deze zeldzame astronomische gebeurtenis. Jij komt in het middelpunt van alle aandacht te staan en iedereen helpt je om verder te komen. Maar pas op! De mensen die je helpen doen dit vooral om er zelf ook beter van te worden. Laat ze dus niet van jouw geluk stelen! Pas op voor: de Noord-Zuid lijn, KIF-redacteuren en kaki-fruit.

Leeuw (23 juli - 22 augustus)

Zeg, Leeuw. Wordt het niet eens tijd voor een partner? De 'eenzame wolf' tijd moet je in het vorige decennium achterlaten. Nu is de tijd om voor de laatste keer echt op jacht te gaan, om daarna samen als koningspaar over de wildernis te regeren. Maar kies verstandig! Deze partner moet alles samen met jou kunnen doorstaan! Een echt power couple is het enige wat voor jou kan werken. Misschien moet je maar eens gaan kijken wat de andere Leeuwen jou kunnen bieden. Pas op voor: Steenbokken, kaki-fruit en de Spaanse inquisitie.

brievenbus en ticketverkoop van feesten enkel aan de Bushuis-balie. Terug naar analoog, is dat wat Kleio nodig heeft? Out with the new, in with the old.

Boter, kaas en prioriteiten
Boodschappen doen lijkt steeds
moeilijker te worden.

Vroegâh, toen we in Nederland de avocado nog niet kende en boeren nog praktische de allure hadden van oorlogsveteranen, was het doen van boodschappen een hele andere ervaring dan nu. Men had maar een paar criteria waar die op lette: 1. Is het product betaalbaar? 2. Is het product een beetje verzadigend? 3. Past het in een stampot? Nu zijn dit natuurlijk ook hele belangrijke vragen, maar voor consumenten van vandaag is dat prioriteitenlijstje, hoewel terecht, een stuk langer en ingewikkelder geworden.

Een van de belangrijkste moderne criteria is de vraag of het "gezond" is. We willen met z'n allen in principe zo min mogelijk vet eten, behalve dan die goede vetten van avocado's en olijfolie. Zo min mogelijk suiker, tenminste toegevoegde suikers dan want de natuurlijke suikers van acht aardbeien en twee sinaasappels in een power-smoothie vinden we prima. Over koolhydraten zijn we het nog niet eens en van vezels en vitamines kunnen we niet genoeg krijgen, al blijkt dat een hoge inname van onze vitamine der vitamines (C) eigenlijk alleen maar zorgt voor maximaal een halve dag minder verkoudheid. Maar voedingswaarden zijn lang niet meer het enige waar we naar kijken op een etiket.

n een tijd waar de woorden 'klimaatspijbelaar' en 'klimaatdrammer' respectievelijk de tweede en derde plaats kregen in de

of twee een man aan het roer. Mannen hebben de ongeëvenaarde kracht om overheden, instituties en de wereld naar de afgrond te helpen.

Duitsland lag na de tweede wereldoorlog compleet in puin. Het werd vervolgens opgedeeld in twee ideologische machtsblokken gecreëerd door mannen. Diezelfde mannen vonden het nodig er een fysieke muur neer te zetten. Een muur waar de Amerikaanse president alleen nat van kan dromen, als hij niet bezig is een Derde Wereldoorlog te ontketenen. Na de val van de muur veranderde Duitsland in 2005 van een vaderland in een moederland. Angela Merkel wist van Duitsland, waar haar voorgangers in faalde, een land te maken dat niet door de gehele wereld wordt gehaat. Onder haar leiding is Duitsland een economische grootmacht geworden voor zowel de EU als de wereld. Wellicht dat niet iedereen dit vanuit hetzelfde perspectief wil of kan zien, maar een volksmoeder heeft Duitsland veel voorspoed gebracht.

Een andere reden waarom vrouwen net zo goed of beter besturen is dat zij, hoe spijtig het ook klinkt, ondergewaardeerd worden tot op zekere hoogte. Misschien niet binnen een vereniging zo kleinschalig als Kleio, maar op grotere schaal is dit zeker wel het geval. Kijk alleen al naar onze eigen studentenstad en haar burgemeester Femke Halsema. Kritiek op haar uiten zou in de KIF misplaatst zijn (mijn kennis over besturen reikt niet verder dan goede en slechte keuzes die in het verleden zijn gemaakt en het relativeren van dit politieke verleden).

Wat opvalt is wanneer je in Google de zoekopdracht 'Amsterdamse burgemeester kritiek' intikt. Pagina's lang wordt alleen Halsema besproken - ze is natuurlijk ook een zittend burgemeester, maar ze bekleed de functie pas een jaar.

computer; er zijn hoe dan ook talrijke andere 'kinderachtige' dingen die grote mensen doen. Waarom kan daar niet ook de activiteit 'spelen in de zandbak' bij? In de zandbak kan men zich laten vallen zonder te bezeren, zegt Wikipedia. Ikzelf heb talrijk mijn hoofd gestoten tegen de betonnen zandbakrand, maar dat terzijde. Wikipedia heeft wel een punt. Er is geen connectie met de werkelijkheid. Vallen en opstaan zonder consequenties. Daarnaast voelt hij vaak oneindig groot voor kinderen en oneindig interessant. Zand is in basis niets, maar je kan er alles mee maken. Je creativiteit heeft de vrije loop, wordt zelfs gedwongen je brein te verlaten. Dan is er nog het aspect 'samen delen van de emmer en schep'. Niets dan goede training voor het worden van een degelijk mens, zou ik zeggen. Laten we in de zandbak gaan spelen. Gewoon naast de yoga, het teambuildings-uitje. Hoe gaaf zou het zijn als alle wereldleiders ter onderbreking van een wereldtop even zandtaartjes maken, wegen voor speelgoedauto's aanleggen en dergelijke. Misschien dat we zo toch nog een derde wereldoorlog kunnen voorkomen.



Het is een nieuw decennium en sjongejonge het wordt me er een-tje! Meerdere planeten gaan de komende tijd een fase in die al eeuwen lang niet zijn voorgekomen, wat voor iedereen natuurlijk veel verandering meebrengt! Om het nieuwe decennium te vieren is de horoscoop van dit nummer een voor-spelling voor de volle tien jaar. Vergeet ze dus niet!

Waterman (21 januari - 19 februari)

Waterman, oh Waterman... Wat was het toch een decennium voor jou. Jij hebt in de afgelopen tien jaar meer tegenslag gehad dan ooit tevoren, maar ook veel meer meevallers! Je bent deze achtbaan vast wel een beetje zat. Dan hebben we gelukkig goed nieuws voor je, aangezien het volgende decennium Mercurius opnieuw en opnieuw in jouw sterrenbeeld staat. De achtbaan is voorbij. Het wordt in de toekomst tijd voor een rustige waterattractie. Vergeet geen regenjas mee te nemen! Pas op voor: Sprookjesfiguren, kaki-fruit en andere Watermannen.

Vissen (20 februari - 20 maart)

Jij voelde je de afgelopen tien jaar een vis in het water, maar helaas zal dat niet zo blijven in de brullende jaren '20. Grote veranderingen en onbekende situaties zullen zich jouw kant op werken. Dit komt omdat Mars zich van de Aarde en daarmee dus van jou afkeert. Als je er nou echt geen zin in hebt dat alles gaat veranderen is er wel één oplossing voor je. Vertrek zo snel mogelijk per raket naar Mars. Dan kan de planeet zich nooit meer van jou afkeren en blijft je leven weer stabiel!

Pas op voor: Elon Musk, marsmannetjes en kaki-fruit.

Ram (21 maart - 20 april)

Zet je schrap Ram! De komende 10 jaar komen in sneltreinvaart op je af! Al vrij in het begin zul je merken dat de sterren het op jou gemunt hebben. In het midden van het decennium krijg je gelukkig even wat adempauze. Die zal je nodig hebben, omdat de laatste paar jaren helaas ook niet vol overwinningen zitten. Maar niet getreurd Ram! De sterren doen dit namelijk alleen omdat ze weten

meer keurmerken in het leven geroepen. Maar dan kom je opeens voor échte vraagstukken te staan waar je het liefst zo min mogelijk over nadenkt. Is het het je waard om het dubbele te betalen voor een kipfilet, als het betekent dat die 3 sterren van het beter-leven-keurmerk heeft? Ben je bereid om als je in totaal minder vlees gaat eten, extra weinig rundvlees te eten omdat dat weer zo extra slecht is voor het milieu? 1 op de 3 vegetariërs geeft toe stiekem wel eens vlees te eten wanneer die dronken is. In die zin is het misschien net als roken, je wéét dat je het eigenlijk niet moet doen, maar soms is de verleiding te moeilijk om te weerstaan.

Ik zou graag met een advies of wat tips eindigen, mijn beste lezer, maar helaas kan ik die niet bieden. Sterker nog, ik zou nog uren kunnen doorschrijven over hoe we nog altijd vooral gestuurd worden door de prijs en het gebruiksgemak van producten en hoe er steeds meer plastic verwerkt wordt in het productieproces in de naam van houdbaarheid, maar daar zie ik vanaf. In plaats daarvan ga ik voor een ethisch-verantwoord, duurzaam, biologisch, Fair-Trade, vegetarisch, diervriendelijk bier-tje. Proost.

Een pleidooi voor een mannelijke voorzitter

Na jaren achtereenvolgens een vrouwelijke voorzitter gehad te hebben, wordt het tijd voor Kleio om het tij te keren. Met vrouwen aan het roer gaat het veel te goed met de vereniging. Kleio's ledenaantal daalt immers alleen door problemen waar zij geen invloed op heeft. Wat is de beste manier om de vereniging er weer bovenop te brengen? De oplossing is een jaar

De January blues

De kerstvakantie is niet echt een vakantie, dat zal menig student hebben meegemaakt. Het is twee weken volgestopt met sociale verplichtingen, veel eten en vooral veel drinken (heel veel drinken). De continue brakheid die je ervaart tijdens deze vrije tijd hakt er zwaar in en in de tijd tussen kerst en oud en nieuw voel je je vervreemd. De vakantie die je als student hard nodig had om uit te rusten, blijkt allesbehalve een rustweek en plots begint het universiteitsleven weer. Je Dinsdagdip van Oud en Nieuw lijkt zonder waarschuwing te zijn overgegaan in een winterdip. De January blues zijn aangebroken en ik zou persoonlijk niets liever doen dan de maand januari in een warme winterslaap door te brengen, om in februari weer wakker te worden. Er moet toch een manier zijn om deze zware melancholische maand door te maken? Misschien moeten we collectief ons verdriet en onze weemoedigheid omarmen en de vitamine D tekorten accepteren, elkaar in de armen nemen en zeggen dat het oké is. Het leven is niet enkel rozengeur en maneschijn; de lijdensweg van de januari-maand hoort ook bij ons bestaan. Óf je ontvlucht je leven voor even. Neem de trein of het vliegtuig (shame!) en verruil je dagelijkse bestaan voor een warm oord of een andere stad. Waarom zou je de waarheid onder ogen zien, als je deze ook gewoon kunt vermijden. Laat al je verantwoordelijkheden vallen, zet je studie op een lager pitje en ga. Wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Slechte cijfers? Een lege spaarrekening? Het leven is kort en nietig, te kort en nietig om over dit soort dingen zorgen te maken. Dus ga, pak je spullen en vertrek. De winter kan wel een weekje zonder je.

inne, maer wijn bastaert waer alderbest. Oock suldi weten: const men ghevinden eenighe tenture, dat beter ware dan eenighen wijn die men vinden mach. Dit es dat poedere: neemt een onche caneels, een once witten gimbere, groffelsnaghelen, greyne, elcx twee dragina, notenmuscaten, galigaen, elcx een dragina, lanckpeper een dragina. Hieraf maket pulver ende latet dan al lopen doer den sack, acht oft neghen werven, totdat claer es, maer dect den sac boven datter geen locht uut en gha.

Gebruik dit recept als je op zoek bent naar een echte uitdaging! Want wat is nou leuker, dan elk ingrediënt in een bereidingsvoorschrift te moeten ontcijferen?! Wil je je finen rooden clareyt, ofwel rode kruidenwijn, nou toch snel op tafel hebben en vind je dit alles wat te ingewikkeld (saaierd!)? Dan kun je het volgende recept gebruiken:

Neem 0,2 liter ongepijnde (een zoete vette honing die niet is uitgeperst) Vlaamse honing en meng dit met 0,14 liter water.

Kook dit samen in een steelpan op een middelhoog vuur, tot het schuimt, voor ongeveer 15 min. Blijf goed roeren. Wanneer het kookt moet het mengsel goed worden afgeschuimd. Als al het schuim verwijderd is kan het pannetje van het vuur worden gehaald om een beetje af te koelen.

Neem ongeveer 1 liter rode wijn en meng dit door de inhoud van de steelpan. Van de hoeveelheden die worden aangegeven kan men een beetje afwijken.

Neem 12 gram kaneel, 12 gram witte gember, 3 gram kruidnagel, 3 gram kardemom, 1,5 gram nootmuskaat, 1,5 gram galanga en 1,5 gram lange peper (de peperkorrels).

Voeg alle specerijen samen in een vijzel en stamp het fijn tot het een poeder vormt. Neem een glazen kom en span hierover een dozerdoek of gebruik een filter om de wijn over het kruidenmengsel te schenken en in de glazen kom op te vangen. Doe dit 8 tot 10 keer voor een helder resultaat.

Zowel warm als koud te serveren.

Dus lieve Kleioten, jullie kunnen weer aan de slag met dit geweldige kruidige, middeleeuwse recept! En zegt het voort: Gluhwein is niet enkel voor de feestdagen!

Zandtaartjes maken, wegen voor speelgoedauto's aanleggen en dergelijke

Een zandbak is een speelplaats voor kinderen bestaande uit een hoeveelheid zand met een lage rand of omheining. Met dit zand kan het kind spelen, zandtaartjes maken, wegen voor speelgoedauto's aanleggen en dergelijke. Een zandbak is ook een plek waarin men kan vallen zonder zich te bezeeren. (Wikipedia).



Waarom is een zandbak eigenlijk alleen voor kinderen? Er zijn grote mensen die zich voor een week-endje verkleden als Middeleeuwse boer; er zijn grote mensen die stomme spelletjes spelen op de

Het is opvallend omdat zij na de Tweede Wereldoorlog de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam is. Ik wil niet de claim maken dat het alleen te maken heeft met het feit dat Halsema een vrouw is, maar het zal niet helemaal meewerken. Maar alle kritiek op Halsema zorgt er wel voor dat zij een eigen koers aanhoudt, misschien juist wel om het stigma te doorbreken. Amsterdam mag blij zijn dat Halsema het ambt van burgemeester bekleed. De stad had bij wijze van spreken ook kunnen eindigen met Kevin Kreuger (FVD). Die is naar eigen zeggen op amsterdam.nl 'niet eerder politiek actief geweest, maar was wel altijd politiek geïnteresseerd'.

Terugkomend op het punt van het pleidooi, waarom moet Kleio een jaar of meerdere een mannelijke voorzitter hebben? Het antwoord ligt, vrij ironisch, in het patriarchaal en conservatieve gedachtegoed. Vrouwen moeten 'zorgen' voor het huishouden. Kleio voelt hopelijk voor iedereen op een bepaalde manier als thuis komen. Dus de enige manier waarop on huishouden blijft draaien, is wanneer mama de zoi die papa heeft achtergelaten op kan ruimen.

Driemaal Dippen



(pre-relatie) - een kut term maar wel effectief en inzichtgevend - best prettig in een wereld vol van complexiteit.

Het beestje had een naam, maar wat dan? Ik besloot: het moest allemaal anders dit jaar. Een nieuwe groep, frisse wind, vers bloed. En toen kwam het gouden ei: ik zou bij de KIF gaan. Nou, dat bracht me dus niet echt de verandering die ik zocht. De KIF, moet u weten, is een slapende commissie. Wij mogen elkaar, zien elkaar nauwelijks en mogen elkaar daardoor des te meer. De dip bleef dus aanwezig in mijn achterzak en ineens was het december. De tijd was eindeloos snel gegaan.

Toch was het in december dat ik eruit kwam. Het gebeurde zo- maar, tijdens een wandeling door de Belgische bossen en na afloop bij de Chouffe, een routine die de fam en ik elk jaar herhalen. Een routine: je hoeft even niet na te denken over wat je aan het doet bent, dus denk je na over al het andere. Toen sprongen mijn gedachten natuurlijk ook even naar de tweedejaars-dip. Waarom wil ik eigenlijk zo graag dat alles constant verandert? Betekent verandering wel hetzelfde als groei? Weer dat woord groei. Je weet wel, zoals bij economie, groei is noodzakelijk. Maar volgens econoom Joseph Stiglitz heerst er een dogma van valse noodzakelijkheden onder economen, waardoor iedereen graag vast blijft houden aan neoliberalisme en het idee van constante groei: 'There is no alternative', wordt er sinds Thatcher nog altijd gedacht. Diezelfde gedachte had ik: er moest constante verandering zijn om te groeien. Maar alternatieven bestaan wel degelijk. Ik stond immers al maanden stil voor mijn gevoel. Misschien was dat eigenlijk nog zo slecht niet. Sterker nog: wellicht was stilstaan wel datgene wat nou juist een

en de tijd tikte langzaam door. Toen kwam ik tot het geniale idee om samen met een mede-Kleioot te gaan shotten aan de bar. De meest voorkomende en gevreesde vraag werd opeens naar mijn hoofd geslingerd. 'Jij deed toch mee met dry januari?' Dit is een moeilijke vraag om onderuit te komen waardoor ik dus redelijk creatief moest zijn met mijn antwoord. Ik heb hem verteld dat ik bezig ben met meer begrip te creëren voor de Nederlandse multiculturele samenleving door de islamitische kalender voor het eerste half jaar van 2020 aan te houden. Nieuw jaar volgens deze kalender valt namelijk pas op 20 augustus. Doordat je deze kalender maar een half jaar volgt kun je vanaf juli weer gewoon lekker de Gregoriaanse kalender aanhouden waardoor je ook het islamitische nieuwjaar kunt vermijden. Hierdoor kun je lekker blijven doordrinken in januari terwijl je je status binnen je linkse vriendengroep ook nog eens verhoogd met je politiek-correcte levensstijl.

Nadat ik voor het vierde achtereenvolgende weekend sinds de kerst het nuttigen van alcohol met de boys verkoos boven mijn ouders bezoeken kreeg ik een telefoontje van mijn moeder. Ze vertelde me dat ze het erg jammer vond dat ik het zo druk had met de studie (één heel vak!!!!) en dus nooit langs kon komen. Ook herinnerde ze me eraan dat ik haar met kerst had beloofd dat ik in 2020 vaker langs zou komen dan alleen tijdens de zomervakantie. Om hier onderuit te komen vertelde ik een simpele maar vrijwel onbreekbare smoes: 'ik had mijn vingers gekruist toen ik je dat vertelde mam.' Deze universele regel in de Nederlandse samenleving is er eentje waar je niet omheen kunt. Het is een smoes

die geen enkele toelichting nodig heeft om te kunnen laten werken en die bestand is tegen elk weerwoord dat ze nog kan geven. Deze smoes werkt tevens ook voor alle bovenstaande voornemens. We gaan dit jaar naar Bali toch?



Warme rode kruidenwijn

Als men zegt dat Glühwein iets is dat enkel bij Kerst en Oud & Nieuw genuttigd moet worden, dan zal ik zeker niet instemmend knikken. Ik wil warme wijn! De hele winter lang! En ik wil dat iedereen die deze KIF leest, zich afwendt van deze indoctrinatie en luistert naar dit geweldige recept voor dit geweldige winterse, warme drankje. Je weet dat je er stiekem naar verlangt. Een historisch recept nog wel, want nee nee, wij als KIF doen niet aan voorgemaakte Glühwein, wij wensen enkel authentiek en origineel. Daarom doen wij het op de manier hoe de ouden het deden, degenen uit de koude middeleeuwen. Een recept uit 1514, het gaat als volgt:

Neemst Vlemsschen zeem een pinte, ende een half pinte waters. Dit siedet overeen ende schuymet wel. Alst wel gheschuymt es, soe doeg het van den viere. Dan neemt eenen stoop rooden wijn, dyen minghelt metten voerseyden gheschuymden zeeme. Dan neemt onderhalf once tornisol, dat syedet in een luttel wijns met water tegader. Dit minghelt daerin. Hebdi gheenen rooden wijn, ghi sult nemen Petau oft Rinsschen wijn ende sieden daer so veel te meer tornysol

Een tweedejaars-dip.

'Weet je wat jij hebt? Een tweedejaars-dip.' Heeft u dat wel eens gehoord, waarde lezer? Deze Kiffer namelijk wel. Oktober begon bijna, de bladeren vielen en ik zag het even allemaal niet meer zitten. Moest ik nou echt nog een keer zo'n zelfde jaar door? Een eerste jaar is nieuw, er gebeurt veel. Het kan toch niet zo zijn dat de tijd vervolgens stil gaat staan? Er moet toch vooruitgang in het leven zijn. Je weet wel, zoals bij economie, groei is noodzakelijk (zie vleugje cynisme). En toen kwam ook nog eens het vak Nederlandse Geschiedenis. Super interessant allemaal, om eindelijk een keer iemand over Indonesië te horen praten. Remieg is ook echt een kanjer. Maar nog een keer de Gouden Eeuw en de Tachtigjarige Oorlog? Echt? Ik had het wel gehad hoor. Bovendien waren alle klasgenoten nog steeds hetzelfde. Al die studenten liepen sowieso ook de hele tijd te zeiken. Ander gezeik dan mijn gezeik natuurlijk, want dat ging tenminste ergens over. Ik klaagde steen en been en vroeg advies aan de vrienden. Toen viel het woord dus, 'tweedejaars-dip'. Bluuugggh, er bestond een etiket voor wat ik voelde, wat vreselijk, zo dacht ik in eerste instantie. Nou daar ben ik dus op terug gekomen. Net als 'prela'

gebörrel

In het begin van het vorige academische jaar had Kleio een moeilijke transitieperiode, er moest worden gezocht naar een nieuwe borrel-locatie. Na een eenmalig verblijf In De Buurt van het Leidseplein en de weken daarna geproefd te mogen hebben van het Cubaanse leven, streken we neer in het pittoreske Café Diep. Niet iedereen was over de keuze geheel tevreden, ook deze KIF-redacteurs trouwens niet. We belandden namelijk in een ietwat smal café, waar de tafels te laag zijn, en de krukken juist te hoog. Desondanks heeft Café Diep langzamerhand alle harten van de Kleioten gestolen. In het smalle café is een sfeer ontstaan die vertrouwelijk aanvoelt. Het is een plek waar 'alles kan en alles mag', tenzij het bestuur het er niet mee eens is (nee haha fa2 natuurlijk!!). Met haar onuitputtelijke gezelligheid en haar smaakvolle vloeibare goud voelt het iedere keer weer als thuiskomen. Echter, de laatste keer dat we ons bevonden in Diep, is niets meer dan een vervaagde herinnering.

Een borrel in Diep komt te weinig voor. Neem bijvoorbeeld de maand waarin we ons nu bevinden. De eerste twee borrels van het jaar waren niet in Diep, de borrel waarop je deze prachtige KIF in handen hebt gekregen is pas de eerste borrel in ons geliefde 'stamcafé'. Januari 2020 is helaas geen uitzondering. Ook bijvoorbeeld in november van het vorige jaar bewogen we ons welgeteld één keer naar ons borrelcafé. Veel van de borrelavonden worden ingevuld door de commissies. Waarom wordt

Hoe ik van mijn goede voornemens ben afgekomen

Nadat je op 27 december vol schuldgevoel op de weegschaal ging staan waar je je realiseerde dat al het eten en de drank van de afgelopen feestdagen zich hebben afgetekend op je lichaam; nadat je weer gedag zei tegen je ouders die je niet meer had gezien sinds de gratis vakantie die je met ze kon meeliften in augustus besluit je je leven in 2020 radicaal te verbeteren. Minder roken, minder drinken, meer sporten en meer tijd met je familie doorbrengen: de goede voornemens zijn een feit. Vol overgave stort je je vanaf 00:00 het nieuwe leven in en besluit je de start van jouw renaissance uitbundig te vieren. Het is de laatste keer dat je alcohol drinkt. Dan mag het toch ook best wat rijkelijker vloeien?

Wanneer je op Nieuwjaarsmiddag/avond wakker wordt met een kater zo groot dat hij geen braaf huisdier meer is, maar op antilopes jaagt in de savannes van Afrika kom je tot de conclusie dat 'nee' het juiste antwoord was. De hoofdpijn wordt direct opzij gedrongen door stress. Shit, ik wil helemaal geen beter mens worden. Naar de sportschool gaan is namelijk vet duur, in principe heb je al in januari gedronken en naar Nieuw-West reizen om je ouders te zien klinkt eigenlijk ook wel ver. Je hebt alleen afgelopen nacht wel iedereen op je huisfeest lastig zitten vallen om te vertellen hoe geweldig je leven vanaf vandaag gaat worden. Hoe kom je van je voornemens af zonder de eeuwige schaamte van het toegeven dat je wellicht iets te ambitieus bent geweest met je voornemens.

Vrees niet goede Kleioot! Ik als uiterst behulpzame Kiffer zal

jullie vertellen hoe ik zonder schaamte onder mijn voornemens uit ben gekomen zodat jullie er wellicht lering uit kunnen trekken. Na mijn wilde nacht op 1 januari heb ik een rustweek ingelast om bij te komen van de feestdagen en de daarbij horende nachtelijke escapades. In deze week werd uitvoerig Netflix gekeken en kwam de Uber Eats-bezorger zo vaak langs mijn huis dat ik zijn voor-, achter- en doopnaam ondertussen kende. Ook kwam ik erachter dat sporten bij de UvA €14,40 (!!!!!) kostte. Dit vond ik veel te duur en sporten klinkt eigenlijk ook best wel vermoeiend. Dus toen mijn huisgenoot afgelopen week vroeg hoe het met sporten ging heb ik hem verteld dat ik wel ben gaan proefsporten maar tijdens mijn enthousiasme mijn kruisbanden heb verrekt waardoor ik op z'n minst 6 maanden uit de routine ben. Dat is lang genoeg voor iedereen om te vergeten dat je wilde gaan sporten. Daarnaast is het ook lang genoeg om als men weer vragen gaat stellen tegen de tijd dat je 'blessure' genezen is gewoon te zeggen dat het eerder een voornemen voor 2021 is.

Door de hoge stress die ik ervaarde in januari door het volgen van wel één (!!!!!) vak voor de hele maand januari vond ik dat het tijd was om wat stoom af te blazen. Daarom ging ik naar de terugkomstborrel van Kleio waar ik een welverdiende peuk rookte om eventjes goed te kunnen detoxen. Toen kwam het moment dat ik al had voorzien, een mede-Kleioot vroeg me of ik niet minder zou gaan roken. Ik heb haar verteld dat ik van big packs naar small packs ben gewisseld. Door mijn totaal aantal sigaretten te verspreiden over meerdere kleine pakjes lijkt het alsof je minder rookt zonder dat je het daadwerkelijk doet. Zo kun je met opgeheven hoofd blijven doorgaan met longkanker te krijgen. De sfeer zat er goed in bij

noodzakelijkheid vormde. Het is precies wat je soms nodig hebt, even ongelukkig zijn, zodat je weet wat je niet wilt en vooral wat je wel wilt. In mijn gedachte vormde zich een conclusie. Ik besloot: voortaan pleit ik voor stilstaan, voor de tweedajaars-dip. En toen kickte de Chouffe in.

Midden in de winterdip

Ik zit midden in mijn winterdip
Koud, nat, somber, sip
Voorbij zijn de vrolijke vieringen
van het vredesfeest
Gefaalde voornemens zijn er ook
alweer geweest
Terug is de studie en al haar on-
gein
Te weinig slaap, te veel koppijn
De docent toont weinig begrip
Ik zit midden in mijn winterdip

Ik zit midden in mijn winterdip
Geen enkel glas bier zet ik nog
aan mijn lip
Want deze januari moet het droog
Dat maakt het genot nog minder
hoog
Nachten aan een essay werken
En ik begin het steeds meer te
merken
Op mijn tranen heb ik geen grip
Ik zit midden in mijn winterdip

Maar hé, wat zie ik daar aan de
horizon?
Een vogel dat net zijn lied begon
Maar één zingende zwaluw maakt nog
geen zomer
Toch blijf ik een hoopvolle dromer
Dus ik zeg tegen mijzelf: verhip!
Het wordt weer tijd voor mijn len-
tedip

Ode aan de student die niet het studentenleven leeft

Dit is een ode aan de student die niet het studentenleven leeft.

Dit is een ode aan degene die na het college direct naar huis gaat. Een ode aan degene die tijdens het college stil en alleen achterin zit.

Dit is een ode aan de student die nog thuis woont, omdat het toch niet zo ver reizen is. Een ode aan degene die met het OV toch wel overal komt. Aan degene die het fietsen in Amsterdam buitenwegen laat.

Dit is een ode aan de student die wel studeert, maar dit sociaal gezien eigenlijk niet doet. Aan degene die de borrel vanavond toch maar overslaat. Een ode aan degene die georganiseerde activiteiten aan zich voorbij laat gaan.

Dit is een ode aan de student die geen lid is van een studievereniging. Of aan degene die het anders alleen doet voor de boekenkorting. Een ode aan diegene die alleen studeert om dat felbegeerde papertje binnen te halen.

Dit is een ode aan de student die drie keer per week uitgaan niet als een 'prestatie' ziet. Aan degene die het volgende rondje shotjes of bier toch maar liever overslaat. Een ode aan degene die in bed blijven liggen met een kater niet als 'pussy zijn' bestempeld.

Tot slot is dit een ode aan de student die zich niet laat beïnvloeden door sociale druk. Aan de student die gaat en staat waar hij of zij zelf wil. Een ode aan degene die zijn of haar studentenleven leeft, zoals hij of zij dat zelf voor ogen heeft.

er echter door veel commissies besloten om hun activiteiten 'buiten de deur' te doen? Alleen voor de bekendmakingen van de Kleio-reizen lijkt Café Diep te voldoen aan de eisen. Het is begrijpelijk dat voor bepaalde activiteiten Diep simpelweg te klein is. Neem de Feco-show, dat simpelweg niet past in Diep. Maar waarom is Diep geen criterium voor bepaalde activiteiten? Waarom wordt bij de organisatie en de invulling van een activiteit geen rekening gehouden met Diep? Doen commissies dit wel, dan wordt Diep de locatie waar hij eigenlijk voor bedoeld is. Waar ligt anders het nut van een 'vast' borrelcafé, als de helft van de borrels hier niet plaatsvindt?

Wanneer de verschillende commissies niet gewillig zijn om hun activiteit aan Diep aan te passen, wordt het misschien wel tijd dat het aantal activiteiten wordt verminderd. Op dit moment heerst het gevoel dat iedere commissie wel vier activiteiten per maand wil organiseren. Wordt het niet tijd dat er wat minder activiteiten komen, en dat we elkaar weer meer in de gezellige hoedanigheid van Diep gaan ontmoeten? We dwalen wat af, misschien is dit een discussie voor een volgende keer...

Ons, de KIF-redacteuren die dit stuk voor u hebben geschreven, gaat het erom dat ons geliefde Diep ook de liefde moet krijgen die het verdient. Het café dat niet direct werd omarmt, maar zo haar best heeft gedaan om ons de best mogelijke manier te bieden om onze dinsdagavond door te brengen. Het café dat meer bezoeken verdient, dan dat het nu krijgt.

Signeer-
pagina

Signeer-
pagina